

Ο τουρισμός, τα voucher και οι απλήρωτοι "ωφελούμενοι"

«Είναι θέμα λίγων ημερών, από βδομάδα ξαναπάρτε μας, μέχρι το τέλος του Γενάρη θα πληρωθείτε, αρχές Φλεβάρη, τέλος του μήνα, εμείς έχουμε κάνει ότι χρειαζόταν και είναι θέμα υπουργείου η καθυστέρηση πλέον, ο υπεύθυνος δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αφήστε ένα τηλέφωνο και θα σας πάρουμε εμείς πίσω...»

«Πως είπατε, σας είπαν στο υπουργείο ότι δεν έχει ενταχθεί το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ; μισό λεπτό να ρωτήσω, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ξαναπάρτε αύριο... Ναι δεν έχει ενταχθεί αλλά είναι θέμα ημερών, εμείς έχουμε καταθέσει τα χαρτιά μας όπως έπρεπε... Πως είπατε, δεν έχουμε καταθέσει τα σωστά χαρτιά στο υπουργείο, πότε σας το είπαν αυτό; Σήμερα; Μισό λεπτό να ρωτήσω...»

Κάπως έτσι συνοψίζονται οι τηλεφωνικοί διάλογοι των απλήρωτων εργαζομένων με voucher στον τομέα του τουρισμού με το ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), τον φορέα που διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτά. Αλλά ας πιάσουμε το όλο θέμα από την αρχή...

Είναι Ιούλης του 2015 όταν προκηρύσσεται το voucher τουρισμού από το οποίο υποτίθεται θα «ωφεληθούμε» 8000 άνεργοι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σαν «εμπροσθοβαρής» δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά θα ενταχθεί προσωρινά στο προηγούμενο πρόγραμμα 2007-2013. Λόγοι για βιασύνη υπάρχουν αρκετοί, οι εκλογές έρχονται και άρα πρέπει να παραχθεί έργο, ήταν καλοκαίρι και τότε ήταν μεγαλύτερες οι ανάγκες για ξεζούμισμα στο κλάδο του τουρισμού, κοκ.

Είναι Νοέμβρης του 2015, όταν το πρόγραμμα ξεκινάει με 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε διάφορα ΚΕΚ τα οποία για αυτή την δήθεν εκπαίδευση που μας παρέχουν θα βγάλουν από τον καθένα μας σχεδόν τα μισά απ' όσα θα πληρωθούμε εμείς κάποτε. Αμέσως μετά 420 ώρες απλήρωτης, ανασφάλιστης και "τζάμπα" (πληρωμένης από το ΕΣΠΑ) εργασίας για τα αφεντικά. Δωρεάν λάντζα και βρομοδουλειά στα διάφορα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας με το πρόσχημα της δήθεν "πρακτικής άσκησης" και της εκμάθησης της δουλειάς, ενώ όσοι από εμάς σκύψουμε καλύτερα το κεφάλι ίσως να κερδίσουμε και μια θέση εργασίας.

Οι μήνες περνάνε και φτάνουμε στο Γενάρη οπότε αρχίζουν και οι πρώτες προσπάθειες να ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν έχουμε ακόμα πληρωθεί. Τότε ξεκινάνε και τα τηλεφωνήματα στο ΙΝΣΕΤΕ, την ΜΚΟ που τρέχει το πρόγραμμα και η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2013 (όπως τυχαίως την ίδια εποχή που ξεκίνησαν και τα πρώτα voucher), με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ. Ο σύνδεσμος των αφεντικών του τουριστικού κλάδου δηλαδή, έφτιαξε μια ΜΚΟ η οποία διαχειρίζεται τα προγράμματα Voucher τουρισμού τα οποία δίνουν τσάμπα εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους.

Όπως φαίνεται και από τα αποσπάσματα των τηλεφωνικών διαλόγων στην αρχή η κοροϊδία εκ μέρους του ΙΝΣΕΤΕ είναι πάγια τακτική και αναγκάζονται να παραδεχτούν την ευθύνη τους μόνο όταν τους φέρνουμε σε αντιπαράθεση με τα λεγόμενα του υπουργείου. Και εκεί που για πόσο καιρό δεν παραδεχόντουσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την ένταξη στο ΕΣΠΑ ξαφνικά στα τέλη Φλεβάρη παραδέχονται και επίσημα ότι μας κοροΐδευαν, μιας και μας λένε πως «εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η χρηματοδότησή του». Από τότε ξαναρχίζει το ίδιο τροπάρι πως όλα είναι θέμα λίγων ημερών, στο τέλος εβδομάδας θα πληρωθείτε, κτλ. Μέχρι που φτάνουμε στα τέλη του Μάρτη και πλέον αρχίζουμε να ακούμε για πληρωμές τον Απρίλιο, ότι θα πληρωθούμε μόνο την πρώτη από τις τρεις δόσεις, ότι για την τρίτη δόση θα πρέπει να περάσουμε πιστοποίηση κάποια στιγμή το καλοκαίρι και άλλα ωραία.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. 1.300 περίπου εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από τον Νοέμβριο και

αναγκάζονται όλο αυτό το διάστημα να τη βγάζουν είτε με δανεικά είτε με “μαύρα” μεροκάματα.

Απαιτούμε την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων και όχι απλά την πρώτη δόση όπως μας λένε.

Ως “ωφελούμενοι/ες” βιώνουμε στο πετσί μας την “ωφέλεια” των προγραμμάτων voucher: Αυτά, όπως τα αντίστοιχα κοινωφελή προγράμματα στο δημόσιο, θέλουν να μας συνηθίσουν στην ιδέα ότι ο μόνος δρόμος για να βρούμε, ίσως, κάποτε μια “κανονική” δουλειά είναι να δουλεύουμε για “ψίχουλα”, για “εκπαίδευση”, χωρίς μηνιαία πληρωμή μισθού, χωρίς άδειες, επιδόματα, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Θέλουν να πιστέψουμε ότι η ανεργία του 50% στους νέους είναι θέμα ατομικής ευθύνης/αποτυχίας. Καλό θα ήταν να χωνέψουν ότι όσοι μπλέκονται με αυτό το μοντέλο ανακυκλώσιμης ανεργίας και απλήρωτης εργασίας δεν θα μας ακούσουν απλά να γκρινιάζουμε. Θα βρούνε μπροστά τους αγώνες μας.

**Μηνιαία πληρωμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Ένσημα και όχι απλά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
Κατάργηση των Voucher – Κοινωφελών προγραμμάτων
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για όλους/ες χωρίς προϋποθέσεις**

*NO Ωφελούμενοι/ες
ΣΒΕΜΚΟ*